

Beste ouders van groep 1/2 B:

Dit jaar zullen wij, Simone, Marrit en Miranda de klassenouders zijn. In deze brief stellen we ons graag even voor:

Ik ben Simone de Graaf, ik ben de moeder van Valentijn Boeke.
Dit jaar zal ik met plezier een van de drie klassenmoeders zijn van groep 1/2B.

Ik werk 3 dagen en ben de dinsdag en woensdag lekker vrij.
Op deze dagen zal ik zoveel mogelijk doen om het voor onze kinderen zo leuk mogelijk te maken in de klas. Helpen waar nodig en in overleg met de andere klassenmoeders en natuurlijk met jullie als ouders.

Jullie kunnen mij bereiken op nr. 06 5756 2952 of via simonedg79@gmail.com

We gaan er een leuk jaar van maken, met in ieder geval 2 super bijzondere gebeurtenissen in het vooruitzicht.

Groetjes,
Simone



Ik ben de moeder van Benjamin hij is, na de zomervakantie, begonnen in groep 1. Dit geeft mij weer wat meer tijd dus toen ik gevraagd werd als klassenouder leek me dit een heel leuke nieuwe tijdinfilling.

Naast Benjamin heb ik Sterre in groep 4 en Yorick, inmiddels tweede klasser op het voortgezet onderwijs.

Ik werk op maandag, dinsdag en donderdag op Schiphol en in mijn vrije tijd ben ik vrijwillige brandweer hier in Rijsenhout.

Op woensdag en vrijdag ben ik 's ochtends en 's middags op school en kan je mij aanschieten voor vragen of leuke ideeën.

Ook kan je mij via de mail of mobiel bereiken.

uilenhoedmarrit@gmail.com

06-23076577



Samen met jullie hopen we veel leuke uitstapjes, feestjes e.d. te kunnen gaan organiseren.

Groet, Marrit

Ik ben Miranda van der Zon, de moeder van Lillie en Evie en ik werk als onderwijsassistent op een basisschool in Bennebroek. Lillie zit in groep 2 en vindt het geweldig, Evie wordt in november 3 jaar en moet dus nog even wachten. 😊

Ik vind het leuk om betrokken te zijn op de zevensprong en hoop dat we juf Tamara af en toe kunnen helpen en het voor de kinderen gezellig kunnen maken. En mocht er iets zijn laat het ons weten..

Groetjes



mirandasch@planet.nl 06-26522308